

INTERVJU

FRÖKEN TURKOS

AV: LINDA ANDERSSON

Inredningskribent på Divine Magazine.

Namn: Leonor Juhl Kristiansson

Instagram: Frokenturkos

Familj: Maken Mats och döttrarna Linnéa och My.

Jobbar med: Inredningsstylist och fotograf, konstnär

Bor: I renoverat trähus från 1940, en bit utanför Göteborg.

Bor i ett naturreservat nära havet.

962
inlägg

40,3k
följare

650
följer

+ Följ

Hur började du med din instagram?

– Jag började när min yngsta dotter My föddes för ungefär 3 1/2 år sedan.

Kan du beskriva hur det ser ut hemma hos dig?

– Färgglatt, personligt, gamla auktionsfynd blandat med danska lampklassiker. Jag är inte rädd för att ändra om så vårt hem är minst sagt föränderligt. Varje gång jag ändrar om så blir jag så nöjd och tänker att "det här blev så grymt bra" och efter en månad så ändrar jag om igen och då är det också "grymt bra". Vi bor i ett äldre vitt trähus med punchveranda, ljusa väggar och inredningsdetaljer i färg. Färg gör både min man och mig lycklig så det är ett måste hemma hos oss. Blandar gärna nytt och gammalt. Har en förkärlek för gamla skåp och udda stolar. Samlar på porslän och textilier, kuddar i mängder.

Hur skulle du kalla din inredningsstil?

– Personlig, fantasifull, glad och bohemisk. Älskar att experimentera med färger och har en personlig stil.



Vad är det viktigaste i ditt hem?

– Absolut köket, här är vi nästan hela tiden, lagar mat gör jag ofta och mycket, bamen är med och hjälper till, det läggs pussel på köksgolvet, läsläsning, jaga runt köksön, kurragömma i skafferiet och massa pussel vid köksbordet. Här sitter jag även och målar akvarell pga. det stora ljusinsläppet från fönstrena. På vår, sommar och enda in på hösten står dubbeldörrarna till trädgården öppna och vi springer ut och in som om trädgården var en förlängning av huset. Ute blir inne och tvärtom.

Vilken inredningsdetalj är din favorit?

– Herregud vad svårt! Jag är förälskad i så många saker... Vår rosa sammetsfätölj från danska RICE, vår turkosa ananasljusstake även den från RICE och ett soffbord gjort av en gammal turkos dörr och stora hjul undertill.

Vad är ditt bästa köp?

– Vår supersköna soffå från Eilersen, här kan vi ligga i en stor hög och slappa hela familjen, läsa, kolla på iPads. Kompisar och familj sover över i den, den är toppen. Även ett stort vackert gammalt skåp som vi kan proppa full med allt porslin som jag samlar på.

*"Varje gång jag ändrar om så blir jag så nöj
och efter en månad så ändrar jag om i*



Vad är ditt sämsta köp?

– Jag tror inte jag gjort några dåliga köp... eller så gör jag det hela tiden men väljer att istället se det som mindre bra köp. Min man däremot, han som älskar manicker och verktyg... han är inte så nöjd med den gigantiska lövsugen han köpte eller den transformerlika grästrimmern.

Ett mindre bra köp tycker jag är våra sängar. Vi har bytt flera gånger men vi är fortfarande inte nöjda och har ont i ryggar osv. Känns som vi ligger i varsin grop ungefär. Lite sankmark.

Jo, vi kan nog kalla detta för mitt absolut sämsta köp!

Vad blir du inspirerad av?

– Resor, mat, naturen, vackra saker runt omkring mig, det minsta lilla kan inspirera mig.

Har du några planer för hemmet framöver?

– Oj, vi har alltid planer och projekt på gång. Just nu vill jag tapetsera om och sen bygga ett nytt sovrum till Mats och mig.

Har du några tips att ge läsarna om inredning och pyssel?



*id och tänker att "det här blev så grymt bra"
gen och då är det också "grymt bra"."*

*“Färg gör både
min man och mig
lycklig så det är ett
måste hemma hos
oss.”*





– Bo in dig innan du inreder, försök och ha en personlig stil, hemmet ska spegla den du är. Var inte rädd för att ta in färg och mönster, blanda randigt, rutigt och blommigt, inget är fel. Huvudsaken är att du själv trivs och mår bra och blir glad.

Hur kan man enkelt förändra i sitt hem?

– Kuddar, plädar, gardiner, blommor. Allt är förändringsbart utom ljuset. Har man ett mörkt rum så försök använda ljusa färger och detaljer och har man ett ljust rum, våga ha färg/tapet på väggarna.

Hur kan en dag se ut för dig?

– Jag lämnar barnen på förskola och skola, åker hem och äter frukost med min man. Har jag bokat reportagefotografering så fyller jag bilen med kamerautrustning osv. och sen sticker jag iväg till ett vackert inspirerande hem och träffar dom som bor där. Jag fotar och stylar ett hemma hos-reportage någongång mellan kl. 9-16 beroende vilken årstid och hur ljuset är. Sen åker jag hem och är mamma till mina fina flickor. Dagen därpå brukar jag ladda upp bilderna i datorn, sen ritar jag och målar akvarell. Redigera gör jag först efter ett par dagar eftersom jag känner att jag behöver ha lite distans till bilderna innan jag påbörjar redigeringen. Ingen dag är den andra lik. Vissa dagar skriver jag texter till reportagen och andra dagar bloggar jag och sköter sociala medier, marknadsföring osv.

